



Janne flyttade hem till SKOGEN & JAKTEN I SÄRNA



Janne till vänster, styckar älg tillsammans med sitt jaktlag efter en lyckad jaktvecka i Särna.
Foto: Anna Dahlgren.

Namn: Janne Jonasson
Bor: Särna
Kommer från: Östomsjön, Särna
Familj: två döttrar och 5 barnbarn
Intressen: Skogen, jakten, familjen. Var en av flera som i somras engagerade sig i ett nystartat cykellopp genom 5 fäbodrar i Särna. Det blev en succé!
Yrke/sysselsättning: Numera en mångsidig och aktiv pensionär.
Skogen finns i: Östomsjön

Foto: Tobbe Nilsson

Älvdalens och Särna-Idre Besparingssskogar har i dagsläget cirka 2 900 delägarfastigheter. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier som delägare om. I detta nummer får vi följa Janne Jonasson, en av Särna-Idre Besparingssskogs delägare. Vi träffar honom där han trivs bäst, bland skog och plantor samt tillsammans med kamraterna i jaktlaget.

TEXT: Anna Dahlgren.

Två gånger samma vecka träffade jag denna "Delägare i fokus". Första gången var under delägardagarna i augusti som Särna-Idre Besparingssskog valde att lägga på Tallheds plantskola i Orsa. Det var 55 delägare som anmält sig och en av dem var Janne Jonasson från "Hea" i Särna. Även två av hans systrar med respektive samt ett barnbarn till Jannes tvillingsyster följde med. Det är en aktiv skogsfamilj med skogen och jakten som gemensamt intresse.

– Skogen delade vi för 10-15 år sedan. Den är efter både mor och far. Min skogsfastighet ligger i byn Östomsjön som min far kommer ifrån, säger Janne.

Egentligen säger Janne detta på särnamål och då heter det "Skogin minn ligg Östaätt ö därifrån tjämm far minn". Janne är född och uppvuxen i Särna. Han har bott borta i många år, bland annat i Strängnäs, Mora och Västerås.

– När jag bodde borta jobbade jag bland annat på en rörfirma. Jag flyttade hem till Särna och familjegården 1980. Då började jag jobba på kommunen som vaktmästare, berättar han.

Vill man träffa Janne kan man hitta honom på gården i "Hea", på delägardagar, i älgjaktsskogen, bakom ett planteringsrör eller med en röjsåg. Kort sagt så handlar det mycket om skog i Jannes liv.

Syskonen är engagerade skogsägare och intresserade av Besparingssskogen. Det visar de bland annat genom att delta på våra delägardagar.

– Växthusen, paketeringsmaskinen och fryslagren är intressanta att se. Det är lärorikt att se var plantorna kommer ifrån och förstå vilket jobb som ligger bakom de plantkar-

tonger som levereras till oss delägare, säger Janne till mig under dagen på Tallhed.

Det var bland annat detta som delägarna fick ta del av på Särna-Idres delägardagar i augusti. Janne har pratat med Bror Nilsson, plantskolechef på Tallheds plantskola många gånger, när han ringt och bekräftat sina beställda plantor. Nu fick Janne och de andra delägarna ett ansikte till Brors röst.

– Jag följde alltid med min far på jakt och detta var även hans jaktlag."

Några dagar senare träffade jag honom i älgjaktsskogen. Janne är med i ett jaktlag från öst i byn, där de flesta i jaktlaget har gårdar och hus. De kallar sig Sialaget, som i Siavallen. Jaktlaget har avslutat en lyckad jaktvecka och samlats direkt efter jakten för att finstycka älgarna.

– Denna gång fick vi två kor och tre tjurar säger Janne som själv var en av skyttarna.

Jag står runt styckningsbordet tillsammans med älgjägarna och ser på mer eller mindre bekanta ansikten.

– Här är 95 % delägare i Besparingssskogen, säger Janne. Efter en stund förstår jag både på samtalen och skämten att flera av dem är nära släkt och att vänskapen i laget är stark:

– Janne är alltid positiv och glad, säger Torbjörn, syskonbarn och jaktkompis.

Janne använder den vassa kniven med stor vana och säkerhet när han skär ut en älgfilé.

– Hösten är den bästa tiden på året. Jag har jagat i detta jaktlag sedan jag var 16 år.

Så det har blivit några år och en och annan älg. Jag följde alltid med min far på jakt och detta var även hans jaktlag, säger Janne och minns tillbaka.

Att jakten och sammanhållningen i laget betyder mycket för Janne märks. Inte minst när man ser honom tillsammans med sin yngre släkting Torbjörn. De står bredvid varandra och styckar.

– Men skall du prata mat får du ta det med Torbjörn, det är han som är vår kock, utbrister Janne när jag frågar om recept på bästa älggrytan, eller hur man gör leverbiff. Att det är vid styckningsbordet tillagningen av middagen börjar verkar både Janne och Torbjörn ha koll på.

När Janne inte jagar arbetar han i skogen. Han gör det mesta av skogsvårdsarbetet i skogen själv. Genom åren är det många plant som kommit ned i backen på hans och andras marker.

– Det kan hända att jag tar på mig en del jobb åt andra skogsägare också, säger han ödmjukt.

När jag intervjuar Janne får jag intrycket att han inte tycker att det han gör är så märkvärdigt eller att han är speciell. Men jag har hört många prata om Janne med värme i rösten. Hans engagemang i sommarens cykellopp till exempel.

– Utan Janne hade det inte blivit något cykellopp, säger en gemensam bekant till mig och Janne. Han var en av de drivande krafterna bakom det som kallas Fäbodloppet.

Numera kan man även hitta Janne på sin nyinköpta mountainbike.

(Reds. anm. Fäbodloppet är en cykeltävling som går av stapeln i Särna i juli).