



## SKOGEN HAR ALLTID HAFT STOR BETYDELSE FÖR MARIA & BENNY

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusenniohundra delägare. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier som delägare om. Maria Nilsson och Benny Nilsson är för många delägare kända ansikten då de dagligen arbetar med skogliga frågor. Maria på Skogsstyrelsen och Benny på Länsstyrelsen. Här får du ta del av hur de ser på sitt eget skogsägande.

FOTO: Tobbe Nilsson

**Namn:** Maria Nilsson och Benny Nilsson

**Bor:** Rot, Älvdalen

**Kommer från:** Benny, Flötningen, Idre. Maria, Rot, Älvdalen

**Familj:** Maria, Benny och dottern Linn och en drös äldre syskon.

**Intressen:** Benny: Musik, motion och jakt. Maria: Spelar fiol, gillar kultur i olika former och jag skulle vilja skriva mer än jag gör.

**Skogen finns i:** Idre, Flötningen och i Älvdalen.



### När och hur blev du skogsägare?

**Benny:** Jag och mina syskon ärvde skogen av far Nils Olsson.

**Maria:** Syskonen och jag ärvde skogen från pappa Sven Nilsson.

### Fastighetens historia och bakgrund?

**Benny:** Jag ärvde skogen av min far.

**Maria:** Farfar Carl-Fredrik Nilsson köpte fastigheterna under de tre första decennierna av 1900-talet.

### Vad betyder skogen för dig och din familj?

**Benny:** Skogen har alltid haft en stor betydelse för oss båda. Skogen är avkoppling och rekreation. Den har också stor betydelse för identiteten. Min far arbetade i skogen, både med avverkning och timmerkörning med häst. Mitt jaktintresse har jag också efter honom.

**Maria:** Bägge mina föräldrar var genuint intresserade av naturen och dess ekologi. Det har jag ärvt. Farfar var trävaruhandlare och handlade med skog och hans söner arbetade och förvaltade skogen. Under mina första levnadsår växte jag upp med livliga diskussioner om skogspolitik. Jag begrep inte mycket, men något verkar ha fastnat ändå. Vi är bägge uppvuxna med skogen som en naturlig del av livet.

### Skulle du vilja lära dig mer?

**Benny:** Absolut. Jag försöker hålla mig uppdaterad. Samhället förändras, nya kunskaper läggs på gamla, så man lär sig nytt hela tiden.

**Maria:** Jag vill lära mig mer. Framför allt skulle jag vilja ha tid och ro att ägna mig åt min och mina syskons skog mer omsorg.

### Vad har du för tankar inför framtiden?

**Benny:** Behovet av trä i olika former kommer alltid att finnas. Skogen är en oändlig resurs med långa omloppstider

som kräver långsiktig skötsel. Varje generations skogsägare ärver tidigare generationers skötsel och skördar resultatet efter hur skogen hanterats. Det är jätteviktigt att vi gör det enklare för morgondagens skogsägare genom att omarrondera och lösa upp samägandet. Då blir det enklare att sköta skogen på rätt sätt.

**Maria:** Så småningom blir vi fler som kommer att äga skogen. Vad kommer det att innebära? En kommande generationsväxling som inte är helt lätt att tänka på. Just nu fungerar det som det är, men så småningom blir delägarna fler. Naturligtvis är det bästa att fastigheten har en ägare, men det är inte alltid så lätt i praktiken.

### Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?

**Benny:** Jag är uppvuxen i skogen. Det var min lekplats när jag var barn och där känner jag mig lugn och trygg. Jag har jobbat mycket i skogen och jagat hela höstarna sedan jag var liten.

**Maria:** Jag blir också lugn och trygg i skogen. Den ger mig inspiration.

### Vad intresserar dig mest som skogsägare?

**Benny:** Att följa skogens olika successioner, se hur den förändras.

**Maria:** Jag är fascinerad över att se hur snabbt det växer och det ständiga behovet av att man aktivt gör något. Det kan vara stressande att inte hinna med, man har ju ett ansvar. Men mest är det intressant, att få följa utvecklingen i den egna skogen.

### Hur är det att vistas i egen skog?

**Benny och Maria:** Det känns bra, men ingen av oss behöver nödvändigtvis vistas i den egna skogen. Bägge är uppvuxna och van med att röra sig i alla sorters skogar. Det ger en känsla av frihet. Allemansrätten i Sverige är något fantastiskt som man ska värna om. Det känns som om den är ifrågasatt mer nu än den var förut förr.