

FN-soldaten som blev SKOGSÄGARE



Namn: Börje Jansson
Bor: Holen, Älvdalen
Kommer från: Älvdalen
Familj: Fru, två barn med familjer
Intressen: jakt och skidåkning
Skogen finns i: Rot och Holens skifteslag

En del har det från barnsben, andra upptäcker det långt senare, vissa har det inte alls och någon kanske inte har det från början men så kommer det smygande. I Börje Janssons fall fanns det tidigt men han avråddes från att göra något av det. Vi pratar naturligtvis om intresset för skog och skogsbruk. Många år och erfarenheter senare kan Börje, sina rådgivare till trots, och tack vare sin morbror Albert, se tillbaka på ett intresse som bara vuxit med åren och bidragit till ett långt engagemang inom Älvdalens Besparingsskog.

FOTO: Tobbe Nilsson. TEXT: Anna Dahlgren.

Jag intervjuar Börje en dag då vi har riktigt tråkigt aprilväder. Blötsnö och moln hänger tungt över Älvdalen. Hade det varit sol och bra uteväder hade han med all säkerhet varit ute och sågat ved i skogen, renoverat något tak på ekonomibyggnaderna, gått igenom solcellsanläggningen eller något liknande. Börje har många projekt på gång och har hunnit med mycket i sitt liv. Han som en gång var en liten pojke på Kittperbacken, en av fyra syskon, född 1942, mitt under andra världskriget.

Många känner Börje Jansson från Holen. Du har kanske träffat honom i egenskap av kommunanställd bygnadsingenjör, utbildningsplanerare på Älvdalens naturbruksgymnasium, politiker, jägare, pappa, farfar eller kanske i den rollen som jag känner honom; som tidigare ledamot i Älvdalens Besparingsskogs Allmäningsstyrelse och Jordägarnämnd. Börje har varit engagerad i Besparingsskogen i 30 år. Han har varit ledamot i Samfällighetsstyrelsen, Allmäningsstyrelsen och dessutom under 20 år varit ordförande i Jordägarnämnden.

Jag ber Börje berätta om sitt liv som ung och om hans engagemang för skogen.

– Visst kände jag till Besparingsskogen när jag var ung, men det var inget som jag var engagerad i eftersom jag inte var skogsägare då. Jag hade som så många andra ungdomar drömmar om att resa, säger han.

Först blev det studier. En Skog- och Lantmannautbildning i Rättvik lockade och där studerade han i ett år. Därefter blev det en ettårig skogsbruksutbildning i Älvdalen. Sedan jobbade han som skogstraktorförare i några år men resedrömmarna fanns kvar.

– Jag blev under den här tiden inspirerad av Per-Olof Hårdén som var några år äldre

än mig. Han var FN-soldat i Gaza och senare i Kongo, berättar Börje.

– Jag var en ung man på 24 år när jag reste från Älvdalen år 1966 och blev FN-soldat. Min tid som FN-soldat gjorde jag på Cypern där det var konflikter och stridigheter. När jag var på Cypern hade jag många funderingar på vad jag slutligen skulle vidareutbilda mig till och jobba med i framtiden. Skogen var det som lockade mig mest, kanske skogsvaktare, men det blev jag avrådd ifrån.

– Idag är jag glad att jag den dagen blev tillfrågad av morbror Albert att följa på stämman”.

När jag kom hem från FN-tjänsten började jag istället studera på en treårig ingenjörsutbildning i Stockholm. Först bodde jag på Östermalm, inackorderad hos en gammal dam, sedan blev det Söder och till sist Gubbängen. Jag åkte hem så ofta jag kunde. En älvdaling dras hem till sina berg, konstaterar han.

Hem till Älvdalen kom Börje 1973, med fru och barn. Han fick jobb på kommunen, men fortfarande långt från skogen.

– Morbror Albert tog med mig på en jordägarstämma i Älvdalens Besparingsskog. Jag visste inte så mycket om Besparingsskogen då. Jag lyssnade och lärde. Sedan fick jag fullmakt av en vän och kunde rösta på stämmorna. Det ena ledde till det andra och jag blev tillfrågad om jag var intresserad av att sitta i Jordägarnämnden. Det var jag inte. Inte då. 1984 tackade jag slutligen ja och sedan har det ena gett det andra. Det

är ganska lustigt egentligen att jag jobbat så många år med skogliga frågor, jag som blev avrådd att jobba med skogen från början. Skogen var mitt riktiga intresse trots att jag utbildad mig till ingenjör inom väg och vatten. Idag är jag glad att jag den dagen blev tillfrågad av min morbror Albert att följa med på den där stämman.

Börje fick senare tillfälle att köpa gården i Holen som han växt upp på och med den följde en skogsfastighet med del i Besparingsskogen. Börjes kunskap om Besparingsskogen var inte självklar från början. Han började som ny delägare. Intresset och kunskapen har växt fram under åren vilket lett till ett stort engagemang och många minnesvärda händelser och stora beslut för framtiden.

– Besparingen är viktig för delägarna och bygden. Jag har hela tiden känt att vi jobbat bra tillsammans i respektive styrelse och med de förvaltare som varit under åren. Jag minns särskilt Kurt Haga med respekt och värme för hans sätt att leda Besparingsskogen. Hans alltför tidiga bortgång var en stor förlust för organisationen.

– Den största ekonomiska investeringen vi gjort var också ett av de beslut som togs under min tid i styrelsen. Det var renoveringen av Väsa kraftstation som nyss slutförts. En renovering som kostade ägarna 74 miljoner kronor. Besparingsskogen som hälftendelägare betalade 37 miljoner kronor.

– Alla möten med medarbetare, styrelsemedlemmar och delägare har varit mycket lärorika och gett mig många bra erfarenheter och minnen. Mina 30 år i Älvdalens Besparingsskog har varit mycket givande, avslutar Börje.

Börje om sitt eget skogsägande.

Hur och när blev du skogsägare?

– Jag blev skogsägare 1979 då jag övertog gården och där följde det med en del skog. Därefter har jag köpt till skog och även fått ärva.

Fastighetens historia och bakgrund?

– Gårdsfastigheten har tillhört min släkt sedan 1600-talet. Skogen tillkom vid storskiftet.

Vad betyder skogen för dig och din familj?

– Skogen betyder givetvis mycket på många sätt. Bland annat har avkastningen använts till renoverings av de hus som hör till gården samt till köp av skogsmark.

Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och skogsbruket?

– Jag har gått på flera olika skolor och sedan gått kurser inom skog. Genom praktiskt arbete åt skogsföretag och på den egna skogsfastigheten har jag också lärt mig mycket.

Vad har du för tankar på framtiden?

– Jag vill förvalta skogen så väl jag kan och ge framtida generationer samma möjlighet som jag fått.

Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?

– Jag ser gärna att mina barn tar över och förvaltar skogen och för den vidare i släkten.

Vad innebär det för dig att vara skogsägare?

– Det innebär att vara intresserad av vad skogen kan ge både nu och i framtiden. Jag tillbringar stor del av min tid i skogen och gör det mesta själv; planterar, röjer mm.

Hur är det att vistas i egen skog?

– Det är den bästa avkopplingen för kropp och själ. Att se resultatet av det arbete jag utfört är mycket givande!

Viktig information!

Delägare i Älvdalens Besparingsskog

Din skogsförsäkring via Älvdalens Besparingsskog upphör 2015-01-01

Under flera år har Älvdalens Besparingsskog betalat delägarnas skogsförsäkring i Dalarnas Försäkringsbolag. Bidraget kommer att upphöra från 1 januari 2015. Du bör därför redan nu se över din försäkring.

Dalarnas Försäkringsbolag kommer att ge delägarna ett erbjudande om förlängning av försäkringsskyddet från och med 2015-01-01. Erbjudandet har samma omfattning som den tidigare försäkringen, det vill säga SkogsMer.

I brevlådan i november

Det försäkringsavtal som Dalarnas Försäkringsbolag kommer att skicka till er i november är inte bindande på något sätt utan ska ses som en service och ett förslag till ny försäkringslösning. Försäkringsbrevet kommer i alla delägares brevlådor i slutet av november. Ägs fastigheten av fler delägare eller till exempel ett dödsbo så hör ni av er till Dalarnas Försäkringsbolag och talar om till vilken adress ni vill ha brevet.

Vi uppmanar er att kontrollera det nya försäkringsavtalet så att det innehåller rätt uppgifter gällande:

- Fastighetsbeteckningar
- Produktiv areal
- Ägarförhållande, eventuella delägare

Om ni har frågor eller vill ändra något i er försäkring så ring eller maila till:

Lantbruksavdelningen
Dalarnas Försäkringsbolag
Box 3, 791 21 FALUN
023-93000
lantbruk@dalarnas.se

Mer information finner ni på Dalarnas Försäkringsbolags hemsida: **www.dalarnas.se**



Från vänster Fredrik Gren 023-93232, Robert Blom 023-93287, Tomas Sundström 023-93001 och Jan Linderöth 023-93206, Foto: Dalarnas Försäkringsbolag.

Frågor och svar

från Tomas Sundström, Distriktschef
Lantbruksmarknad Dalarnas Försäkringsbolag

Vad ska jag göra som delägare för att förlänga skogsförsäkringen?

– Du kommer att få ett erbjudande om förlängning av din skogsförsäkring från Dalarnas Försäkringsbolag.

När kommer erbjudandet från er?

– Det kommer i din brevlåda i slutet av november.

Hur gör jag om jag vill förlänga försäkringserbjudandet?

– Då betalar du in bifogad faktura. Väljer du ett annat försäkringsbolag hör du naturligtvis av dig till dem och bortser från vårt erbjudande. Vårt erbjudande är en försäkring som heter SkogsMer. Den innefattar förutom brand och storm, även torka, frost, angrepp av skadeinsekter och sork på plantskog.

Till vem ringer jag om jag har frågor om försäkringen?

– Du ringer till vår Lantbruksavdelning på telefon 023-93000