

”Min inställning är att skogen och marken är något jag lånar av framtida generationer”

## LID KATARINA OLSSON SKOGSÄGANDE ÄR ETT FINT FÖRTROENDE

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusen niohundra delägare. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier som delägare om. Skogen och Kraften har träffat Lid Katarina Olsson som blev skogsägare redan som treåring. Här delar hon med av sin syn på skogen och sina tankar om framtiden.

**Namn:** Lid Katarina Olsson  
**Bor:** Morfars hemgård Laiper i Blyberg, Älvdalen  
**Kommer från:** Uppväxt på Sollerön  
**Familj:** Maken Jan Olsson och två barn, Gustav 4 1/2 år och Annamaria snart 2 år

**Intressen:** Spelar fiol och har en passion för gamla hus och möbler  
**Yrke/sysselsättning:** Gymnasielärare på Älvdalens Utbildningscentrum  
**Skogen finns i:** Älvdalen

### Hur och när blev Du skogsägare?

- Jag hade förmånen att bli skogsägare redan som liten eftersom min syster och jag under tidigt 1980-tal fick överta vår mormors fastigheter som gåva. Jag tror jag var omkring tre år.

### Fastighetens historia och bakgrund?

- Skogen är en del av min mormors arv från hennes fars sida och hör till Älvdalens Kyrkby. En del av skogen är belägen i Rymdalen.

### Vad betyder skogen för dig och din familj?

- Skogen betyder givetvis mycket på många sätt. Det är en fantastisk gåva vi fått som det gäller att bruka väl så att den kan ge avkastning både nu och i framtiden. Min inställning är att skogen och marken är något jag lånar av framtida generationer. Någon före mig har ju också tänkt så uppenbarligen!

- Skogsägandet innebär en möjlighet till extra inkomster som är viktiga. Just i år kommer vi till exempel att kunna renovera vårt fallfärdiga uthustak tack vare avkastningen från skogen. Utan skogen skulle det inte varit möjligt att genomföra. Vi har också just fått veta att gårdens gamla smedja kommer att kunna renoveras i år med hjälp av Besparingsskogens bidrag till äldre överloppsbyggnader.

### Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och skogsbruket?

- Jag kan inte mycket om praktiskt skogsbruk men är intresserad och försöker att hålla mig uppdaterad om min egen skog och de göromål som behöver skötas där. Jag skulle gärna vilja lära mig mer, men har det lite förspant eftersom ett stort skogsintresse finns i familjen. Det har alltid varit lätt att fråga någon och diskutera de frågor som uppstår kring skogen. Morfar var sågverksdirektör med ett stort natur- och skogsintresse. Mamma är en engagerad skogsägare och min syster är skogsmästare och skogsentreprenör. Så mycket av kunskaperna finns följaktligen inom familjen och det har alltid diskuterats mycket skogsfrågor hemma.

### Skulle du vilja lära dig mer?

- Jag vill som sagt självfallet lära mig mer om det som kan vara till nytta för mitt skogsägande, till exempel ur ekonomiska och skattemässiga perspektiv.

### Vad har du för tankar på framtiden?

- Att förvalta mitt skogsägande så att jag kan ge framtida generationer samma möjligheter som jag fått.

### Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?

- Jag ser gärna att mina barn och min systers barn blir engagerade skogsägare som vårdar skogen och för den vidare i släkten. Men det är ju inget jag kan bestämma över. Min syster och jag vill dock sköta vår skog med kvalitetsperspektiv och långsiktighet för att den även i fram-

tiden skall generera någon form av avkastning. Vi vill också ge våra barn chansen att vara delaktiga i framtida beslut och skapa en värdegrund kring skogsägandet för dem.

### Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?

- Min syster och jag är födda med skogsägande som en naturlig del av livet. Och att leva där min familj och jag lever, på skogskanten i byn Blyberg, betyder att man hela tiden är nära naturen. Barnen får växa upp nära skogen på de marker där mina förfäder sprungit runt som små. För mig är det ovärderligt att få bo som vi gör och jag tror att det är många älvdalsbor som instämmer i det. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo i en stad till exempel. Det är häftigt att få bruka den jord och skog som jag ärvt i en kedja av människor före mig. Det är hisnande!

### Vad innebär det för dig att vara skogsägare?

- Jag ser på skogsägandet som ett fint förtroende jag fått som gått i arv och som det gäller att förvalta väl. - Att vara skogsägare innebär att vara intresserad av vad skogen kan ge både nu och i framtiden och känna att man sköter skogen på rätt sätt. Min syster och jag håller en tät dialog när det är något som skall göras, men bor för långt från varandra för att ha möjlighet att själva delta aktivt i det praktiska skogsbruket. Jag har naturligtvis satt plant och så vidare, men är tyvärr inte ute och tar hand om vindfällan och går i skogen med röjsåg. Jag borde kanske vara mer praktiskt engagerad men just nu finns inte den tiden. I Älvdalen är det dock bekvämt att vara skogsägare, med tanke på alla de förmåner som vi har. Vi har ju möjlighet att leja bort sånt som plantering och röjning med hjälp av Besparingsskogens ekonomiska bidrag. Sådana möjligheter finns inte överallt.

### Vad intresserar dig mest som skogsägare?

- Att kunna ta hand om skogen på rätt sätt både med tanke på nuet och framtiden. Skogen är något värdefullt jag kan ge vidare till mina barn och kanske eventuella barnbarn. Det känns bra.

### Hur är det att vistas i egen skog?

- Det är roligt att se resultatet av en lyckad förvaltning och att själv känna att vi har möjlighet att påverka genom olika skötselmetoder och beslut.