

LARS BALSTADSVEEN

HOPPAS ATT JUNIOR VILL TA ÖVER SÅ SMÅNINGOM

Älvdalen, Särna-Idre Besparingskogar har i dagsläget cirka tvåusen niohundra delägare. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier som delägare om. Skogen och Kraften har träffat Lars Balstadsveen och han son Ola som båda trivs bra i den egna skogen.

Foto: Tobbe Nilsson

”När jag lämnar över skogen vill jag gärna att det skall finnas mer kubik där än det var den dag jag köpte den”



Namn: Lars Ola Balstadsveen
Bor: Idre
Kommer från: Idre
Familj: sonen Ola, sambo och hund
Intressen: jakt, fiske, bygdehistoria
Yrke/sysselsättning: gårdsbrukare, skogsentreprenör, sågare
Skogen finns i: Idre

Hur och när blev Du skogsägare?

– Jag köpte fastigheten 1982 av mina föräldrar.

Fastighetens historia och bakgrund?

– Jag är nu sjätte generationen som bor på gården och brukar skogsfastigheten. Gården heter Monbacken. I folk-mun kallas den Balstadsveengården. Vår sida av släkten köpte gården 1804 av en avlägsen släkting. Min farfarsfar satte upp det nuvarande huset 1880 och det bor jag i än idag. Det finns även en säter till och den ligger i väglöst land. Där trivs vi bra.

Vad betyder skogen för dig och din familj?

– Det är ett trevligt arbete att bruka gården och skogen. Det är även viktigt för mig med jakten. Inkomsten från skogen betyder självklart en hel del.

Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och skogsbruket?

– Jag gick två år på Rättviks lantbruksskola och har även deltagit i ett flertal kurser på Älvdalens skogsbruksskola. Jag har även gått i skola i Alfta där jag lärde mig köra skördare. Jag har under min uppväxt varit mycket med min far i skogen. Jag har jobbat på Mellanskog och nu senast på Särna - Idre Besparingskog.

Skulle du vilja lära dig mer?

– Jag blir aldrig fullärd. Det tror jag ingen kan bli, även fast en del tror det. Vad tråkigt det måste vara om man blir det någon gång. Vad skall man göra då? Min livsfilosofi är i alla fall att livet alltid kommer med överraskningar och förändringar. Det finns alltid mer att lära sig - om man vill!

Vad har du för tankar på framtiden?

– Jag vill vårda skogen med bra förnygring och fina gallringar. Tänker på framtiden - mer kubik.

Vad tycker Du det finns för hinder inom skogsbruket?

– Naturvårdsintressen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Det finns för många reservat idag i vår norra kommun.

Hur tänker du på överlåtet till nästa generation?

– Hoppas att junior vill ta över så småningom. Han är med mig mycket i skogen. Han kan vår skog väldigt bra för att bara vara 10 år. Han vet redan var rågångsgränserna går. Det är bra att barn får följa med ut i skogen, fler skulle behöva vara ute i skogen - både barn och vuxna.

Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?

– Jag är intresserad av allt som växer och hur allt hänger ihop i naturen. Jag tycker om att planera och filosofera om skogen och framtiden. När jag inte är ute och jobbar fysiskt i skogen, till exempel röjer, så är jag bara ute och planerar olika områden. Det är roligt och avkopplande. Det är planering hela tiden med skogen när man inte jobbar fysiskt. För mig är det rekreation att bara vistas i skogen.



Vad innebär det för dig att vara skogsägare?

– Jag har ett ansvar inför nästa generation skogsägare. När jag lämnar över skogen vill jag gärna att det skall finnas mer kubik där än det var den dag jag köpte den av mina föräldrar. Det är mitt mål. Jag vill vara aktiv brukande.

Vad intresserar dig mest som skogsägare?

– Att få bra och fina ungskogar. Jag mår riktigt bra när jag röjt ett bestånd en gång och ser att ungskogen tar sig fint. Det är en fröjd för ögat.

Hur är det att vistas i egen skog?

– Jag har mer koll i min egen skog naturligtvis. Ser jag något som är ogjort så kan jag ta tag i det på en gång eller planera för det. Det ger ett lugn. Jag tycker det kan vara frustrerande om jag är i andra skogar och ser områden som har till exempel röjningsbehov och beståndet förfaller. Vistas i egen skog är som att vara hemma för mig!

Ola Balstadsveen 10 år

Vad intresserar dig mest när det gäller skog?

– Jakt och skogsmaskiner. Jag brukar följa med pappa på jakt. Första gången var jag 4 år.

Vad är det bästa med att bo i Idre?

– Fin natur och ren luft. Jag trivs i sätern som ligger norr om Nipfjället. Där kan jag fiska, leka i skogen och bara vara. Det är bara vi som har säter där. Vi får gå 2,5 kilometer för att komma dit. På vintern är det lättare att ta sig dit på skoter.

Vilka tre saker skulle du ta med dig ut till en öde ö?

– Yxa, elddon, pappa.

Vad gör du om 10 år?

– Då kör jag skogsmaskin och jagar.